

Visser's L(at)ijn

Jubileum editie



1984

2024



1. Voorwoord

Pagina 1-2

2. Van de voorzitter

Pagina 3-4

3. Van de redactie

Pagina 5-6

4. 'Uit de oude doos'

Pagina 7-10

5. Leden van het eerste uur

Pagina 11-16

6. De jeugd heeft de toekomst

Pagina 17-20

7. Clubblad door de jaren

Pagina 21-24

8. Winaars

Pagina 25-26

Voorwoord

van de Burgemeester

Zandvoort is een bekende badplaats, maar wordt ook nog vaak een vissersdorp genoemd. Dat komt door onze geschiedenis. Nog voordat de badgasten en toeristen kwamen, was de zee ook al onze belangrijkste bron van inkomsten. Met de bekende Zandvoortse bomschuiten werd plat- en rondvis gevangen. Deze schepen vertrokken vanaf het strand. Als ze dan weer aanlanden werd daar ook de vis afgeslagen en vervolgens lopend naar Haarlem gebracht. Begin 19e eeuw verdween de bomschuit van ons strand. Ik weet zeker dat veel van uw leden er stiekem van dromen dat ze nog een keer mee zouden kunnen met zo'n schuit.

Helaas kan dat niet meer, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gevestigd wordt in Zandvoort. Dit jaar viert uw vereniging het 40 jarig bestaan en ik feliciteer u van harte met dit jubileum.

De Zeevis Vereniging Zandvoort is zeer actief en ik zie jullie geregeld op ons strand tijdens verschillende competities. Maar de ZVZ is niet alleen op het strand actief. Ook op de pier van

IJmuiden zijn jullie een graag geziene gast en daarnaast gaan jullie ook per boot de zee op.

Dat het daarbij niet alleen om competitie gaat, maar ook om de gezelligheid, saamhorigheid en vriendschap is natuurlijk geweldig. Ik zie dat ook tijdens het makreelroken, maar ik heb ook gehoord van de vele geslaagde vistrisps en natuurlijk visdiners.

Met meer dan 100 leden houdt de ZVZ de traditie van ons dorp waarbij visvangst een centrale rol speelt in stand. Ik wens uw vereniging een zeer geslaagd jubileumjaar en wens u natuurlijk naast alle gezelligheid en festiviteiten, vooral ook 'Goede Vangst'!

David Moolenburgh
Burgemeester



Van de voorzitter



Voordat ik dit voorwoord ging schrijven, ben ik eerst de stukjes gaan lezen die ik in de voorgaande 40 jaar heb geschreven. Daar kwam ik achter, dat ik in de voorgaande jaren heel wat geklaagd heb. Over bijvoorbeeld de hoeveelheid vis die we nog maar konden vangen, en niet door het ons opgelegde quotum, maar omdat er minder vis in onze zee was.

Ook schreef ik over het feit dat onze leden steeds ouder worden, dat was logisch, want als je lang bestaat, word je vanzelf ouder. De grote vraag bij het bestuur was jarenlang: hoe krijgen we jongere leden? Die vraag heeft het huidige bestuur, dat na lange jaren een behoorlijke verjonging heeft ondergaan enorm goed opgepakt. Alleen het weer werkte bij de eerste poging niet mee, maar we gaan door. Ons jongste lid heeft zich via onze vereniging en met enorme ondersteuning van onze vissportbond, een plaats weten te verwerven in ons Nederlands jeugdteam wat meedoet aan Nederlandse en Wereldkampioenschappen en daar valt hij regelmatig in de prijzen.

Ons bestuur wat vorig jaar met vijf nieuwe leden is aangetreden, werkt heel goed. Dus daar mag ik helemaal niet over klagen. Ik was heel blij dat er zoveel mensen binnen onze club zijn, die de toch tijdrovende en vaak moeilijke functies wilden voortzetten.

Zelf ga ik na 40 jaar voorzitterschap na de ledenvergadering mijn functie verlaten. Het enige wat ik in de club wil blijven doen, zolang ik dat kan, is mijn bemoeienis met de bekera's en trofeeën. Vissen lukt mij helaas niet meer. Mijn schouders laten het niet meer toe om mijn lijn de zee in te gooien. En mijn COPD weerhoudt mij om in de rook van onze makreelrookcompetitie te gaan staan. Ik vind het erg jammer, dat ik aan de kant moet gaan staan. Maar ik blijf nog wel bezig met het binnenwatervissen, dit kan je nog een tijd volhouden.

Ik wens de nieuwe bestuursleden, wedstrijdcommissarissen en alle mensen die iets voor onze Z.V.Z. doen, heel veel sterkte en inzicht toe, om deze prachtige vereniging nog jarenlang te laten bestaan. En alle leden, bedankt voor een prachtige tijd! Een goede vangst gewenst met hopelijk meer vis!

De (scheidend) Voorzitter,
Ton Goossens.



Van de

redactie

Veertig jaar ZVZ is een beste prestatie. Met een kleine honderd leden en een nieuw bestuur is de vereniging zeer actief, zoals de vereniging ook altijd is geweest in het verleden.

Veel leden hebben goede herinneringen aan prachtige trips naar Noorwegen, Denemarken, Ierland, aan prachtige vangsten, de verschillende competities maar hopelijk ook aan de gezelligheid binnen de vereniging. In deze speciale jubileumeditie vind je daarom traditiegetrouw foto's en krantenartikelen 'uit de oude doos' zodat al die mooie herinneringen weer opnieuw beleefd kunnen worden.

Het veertig jarig jubileum van de vereniging is helaas ook het moment om afscheid te nemen van onze voorzitter, Ton Goossens. Na veertig jaar is voor Ton het moment gekomen om de voorzittershamer over te dragen aan zijn opvolger. Uiteraard zijn we Ton dankbaar voor al zijn werk en fantastische inzet. Ton blijft gelukkig verbonden aan de club en heeft aangegeven dat hij graag nog bekercommissaris wil blijven. Fantastisch dat Ton op die manier nog bij de ZVZ betrokken kan en wil zijn.

Voor deze editie hebben we verschillende leden 'van het eerste uur' bij elkaar gebracht om terug te kijken op veertig jaar ZVZ. Verderop leest u alles over hoe zij de ZVZ hebben beleefd. Het was een enerverende avond met prachtige verhalen. En zo hoort dat ook bij een jubileum. Wat ook bij ouder worden is een verjongingskuur. Verjongen dat doen we met een nieuw logo. We hopen dat jullie het nieuwe logo kunnen waarderen, mét een knipoog naar het Zandvoortse wapen.

Binnenkort is de jubileumwedstrijd en daarna, in juni, volgt de jubileumtrip naar Zeeland. We hopen dat we veel van onze leden hier gaan zien. Kun je niet mee vissen, meld je dan in ieder geval aan om op 14 april mee te eten op het strand. Laten we met zijn allen mooie herinneringen ophalen!

Tot dan!
Namens bestuur ZVZ



Door Willem Minkman

In dit jubileumnummer wil ik jullie wel even iets vertellen over een oud lid, en wel Herman van Drunen. Herman was een markant persoon, werkzaam in de bouw en woonachtig in Rotterdam. Als Herman binnen kwam, dan trok hij gelijk de aandacht van iedereen en daar genoot hij van. Herman was een look-a-like van kapitein Iglo, van de vissticks en kon verschrikkelijk goed moppen tappen. Herman ging ook altijd mee op buitenlandse vistrrips. Ook de keer dat we naar Denemarken gingen.

Vrijdagavond rijden en dan de veerboot nemen vanuit Puttgarden in Duitsland naar Rodbyhavn in Denemarken. Aangekomen bij de veerboot om 4.00 uur in de ochtend kocht Herman een ticket voor de overtocht, maar bij controle bleek dat zijn paspoort verlopen was. Dus Herman kon niet mee naar Denemarken. Hij heeft nog geprobeerd of hij toch over mocht en op zijn verzoek werd er naar de douane gebeld in Denemarken. Helaas, hij kreeg te horen dat hij Denemarken niet in zou komen en met de eerste boot weer terug moest. Herman heeft toen zijn ticket over gedaan aan een ander lid van de Zeevis Vereniging.

Bij ons verblijf in het 'Sobakkenhus' in de buurt van Helsingor kregen we te horen wat er met Herman gebeurd was. Die dag zijn we gaan vissen met een kotter op de Oresund. Bij thuiskomst was Herman daar ineens. Hoe was dat nu mogelijk? Herman deed zijn verhaal in geuren en kleuren: Hij was op goed geluk naar Hamburg gereden en naar een politiebureau gegaan. Daar kreeg hij te horen dat er wel een Nederlands Consulaat was, maar dat deze op zaterdag gesloten was. Toch wist Herman het telefoonnummer van het consulaat en van de Nederlandse consul te bemachtigen. De consul gaf ook aan dat ze het weekend niet open waren. Maar toch wist Herman de consul over te halen om zijn probleem op te lossen.



Hij kreeg te horen dat hij maar vast pasfoto's moest laten maken en de consul zou dan contact opnemen met zijn secretaresse om eventueel een noodpaspoort te maken. Dat lukte wonderwel. Zo iets lukt alleen Herman, want hij had een goede babbel. Maar het zat niet altijd mee, bij Herman. Sindsdien werd Herman altijd 'opa paspoort' genoemd.

Enkele jaren later gingen we naar Noorwegen, naar Avik Brygge. Tijdens ons verblijf in mei daar, wilde Herman vanaf de steiger in de boot stappen, maar om onduidelijke reden viel hij tussen de boot en de steiger in het water. Herman ging kopje onder in het koude water. Gelukkig had hij zijn eigen reddingsvest om die bij contact met het water zich zelf opblies. Herman vertelde dat hij als een dobber omhoog schoot. Echter kwam hij boven maar onder de steiger en zat muurvast. Verschillende leden van de club hebben het zien gebeuren en hebben met veel moeite naar verloop van tijd hem eronder vandaan weten te halen. Maar toen moest hij nog uit het water getild worden. Volgens Herman woog hij wel 200 kilo want zijn vispak was ook vol water gelopen. Toch lukte het de jongens om hem op de kant te krijgen en hebben hem ter plaatse uitgekleeft. Daarna onder de douche gezet om bij te komen van de kou. Toen wij terug kwamen van het vissen in de haven, had Herman al weer het hoogste woord.



“Herman was een look-a-like van kapitein Iglo, van de vissticks en kon verschrikkelijk goed moppen tappen.”

Leden van het eerste uur

Zet drie ZVZ leden van het eerste uur op een avond bij elkaar en dan kun je haast al invullen dat het geen vroegertje wordt die avond... Zoveel verhalen, herinneringen, anekdotes komen er dan op tafel. Henk Bluijs, Leo Haak en Ton Goossens, alle drie erbij vanaf het allereerste moment, kijken samen terug op veertig jaar ZVZ.

Wat is er volgens jullie veranderd in de loop der tijd?

Henk: "Op de top hadden we zo'n 145 leden." Ton: "Dat kwam vooral doordat we zoveel reizen organiseerden. Maar ook de bootwedstrijden waren populair. Werden enorme vissen gevangen. Je moest wel een kabeljauw van 120cm vangen om de dagpoule voor de grootste vis te winnen!"

Leo: "De vissen schuiven op. Inktvissen worden nu soms gevangen in Zeeland." Ton: "Ik heb ooit een zee-naald gevangen aan mijn haak. Zal wel per ongeluk zijn geweest, haha." Leo: "Laatst is er nog een rog gevangen met de boot door Kees Koper. Tegenwoordig worden op de pier ook congers gevangen en kleine tonijntjes."



Henk: "Vroeger vingen we hier ook geen zeebaars. Je ving veel paling, soms wel 30 op een avond. Dan ging je hengel tekeer!" Leo: "Ja, prachtig in de avond aan het strand, klapte in één keer je hengel om. Fantastisch!" Henk: "Wat er nog meer veranderd is? Veel meer kritiek vanaf de kant: 'moordenaars!' wordt er geroepen. En we zouden alle garnalen opvissen. Vogels zouden niks meer te eten hebben. Mensen hebben echt geen idee. Als ik met de kro op strand kom, geloven mensen niet dat het garnalen zijn. Want die zijn roze, pff."

Henk kwam die avond binnen met twee grote tassen binnen met het complete archief aan clubbladen. Dat is ook veranderd in de tijd. Henk: "De eerste getypte edities op A4, 3, 4 blaadjes. En later met de stencilmachine in de weer. De tekening op de omslag van ons clubblad kwam van Leo Groszenipper. Met een zalm aan de haak."

Was vroeger nou echt alles beter?

Henk: "Strandvissen was heel populair, tot er slecht werd gevangen. Een hele periode was het barslecht en verdween de animo." Ton: "Bleek dat er vroeger fosfaten in zee terecht kwamen via het afvalwater. In zee zitten nitraten en samen met fosfaten geeft dat veel leven, algen. En daar leeft het plankton van, wat weer voedsel is voor de vissen. De vissersvloot was verschrikkelijk groot. Na het verbod op fosfaten was er geen voedsel meer en door de vissers werd de zee letterlijk leeggevestigd. Nu is het water wel weer veel schoner en zie je andere vissen terug, zoals zeeforel. Helaas niet meer in de aantallen van vroeger. Dat geldt ook voor garnalen."

Henk: "Ik ging vroeger wel met een garnalennet achter een vlet, op een gegeven moment ging de boot gewoon niet meer vooruit. Zo vol zat het net met garnalen!"

Ton: "Altijd lastig, garnalenvissen. Het getij moet goed zijn, je moet tijd hebben, en het weer moet goed zijn." Henk: "En nog belangrijker, er moeten garnalen zitten, hahaha!"



Alternatief voor het strandvissen ten tijde van de slechte vangst was piervissen. Dat werd toen drukker, want op de pier kon je nog wel een visje vangen. Ook op de boot werd nog goed gevangen in die tijd. Leo: "Drie enorme gullen aan mijn hengel!" Ton: 1500 kilo kabeljauw gevangen op de boot, niet normaal. Hebben we achteraf nog laten wegen op de wal."

Hoe we mensen bij elkaar gekregen voor de vereniging?

Henk: "Via de tam tam, ons kent ons. En via de kapsalon van Ton en de zaalvoetbalvereniging." Ton: Vooral door mond-op-mond reclame kregen we leden voor de ZVZ. Ik had zelfs een vertegenwoordiger in de zaak die vertelde dat hij viste en toen wist ik hem over te halen om lid van de club te worden. Zo ging dat. De eerste buitenlandse reis was naar Plymouth. Voordat de club bestond zaten we (Ton en familie) meer op campings, later gingen we wat meer aan de zee kant kamperen maar alsnog een flink eind van de haven. Via de visbond, de EFSA, kwam ik in contact met een visser die in Nos Mayo woonde. Zijn zus verhuurde huisjes, en dat hebben we toen gedaan." Henk: "We maakten allemaal om de beurt een maaltijd klaar. De spaghetti van Ton was favoriet. 's Avonds haalden we een biertje in de kroeg, The Old Swan Inn. Daar bleven we ook wel hangen om te eten, want na dat biertje hadden we niet altijd zin meer om te koken..." Leo: "In Plymouth hadden we een bokaal voor de grootste congeraal. Die was zwaar bevochten. Iedereen mocht met één hengel vissen. Maar één lid viste – tegen de regels in - met twee hengels. Hij dacht dat hij bij de prijsuitreiking de bokaal zou krijgen voor de grootste congeraal. Hadden wij snel iemand anders doorgegeven die de 'grootste' had gevangen. Was hij even flink op zijn nummer gezet, haha! Vals spelen, daar doen we niet aan!"

Wat is je mooiste herinnering aan 40 jaar ZVZ?

Henk: "We huurden een boot voor een visweekend op Texel. Ted Dekker nam dan wildragout mee, wel even zelf de loodjes eruit halen, haha, en dan lekker met rijst. Ab Elsgest nam altijd eten mee op reis voor als hij moest koke, ik weet nog dat hij met een pannetje geschilde aardappelen in de auto zat."

Ton: "Op één van de eerste grote reizen van de ZVZ gingen we met de dagboot, de Queen Beatrix, naar Plymouth. We wilden graag eten aan boord maar alle restaurants waren al vol. Alleen de Captain's table was nog beschikbaar. Wij met zijn allen aan de tafel, om een uur of drie in de middag. De Kapitein schoof aan, de boordwerktuigkunde erbij." Leo: "Ja, toen vroeg ik aan hem of we in de machinekamer mochten kijken. En aan de kapitein of we op de brug mochten. Kregen we voor elkaar. We hebben de hele boot van binnen en buiten gezien, prachtig!"

Leo: "In het verleden werden de regels van de vereniging nog wel eens aangepast, omdat de fanatieke wedstrijdcommissaris dacht dat iemand vals speelde. Maar de meeste leden visten vooral voor de gezelligheid."

Ton: "Ik weet nog dat we in Ierland een keer op haaien hebben gevestigd. Dat is vooral wachten tot de hengel aanslaat. Daarom gingen we ondertussen maar met een spinhengeltje op geep vissen. Iedereen had op een gegeven moment een blauwe haai gevangen behalve Rob Demmers. Een dag later vaarden we naar een mooie stek waar je leng kon vangen. Wij vingden allemaal lengen maar Rob bleef

stug volhouden met op haai vissen. En wonder boven wonder lukte dat ook nog!" Leo: "Die schipper toen was trouwens de captain van de Ierse bootvisteam. Ik weet nog dat we hem een lijst gaven met alle records. Die wilden we allemaal verbreken. En we kregen veel nieuwe records voor elkaar."

Ooit gestart als vereniging om buitenlandse vistrips te organiseren. Welke trip staat je het meeste bij?

Henk: "In Denemarken sliepen we in een jeugdherberg. Dat kostte toen niet veel, misschien 180 gulden voor een hele week. We hadden lekker blikjes bier mee. Toen kwam er een hele stroom gasten op gang, die rondjes om ons heen gingen lopen. Bleek dat het een geheelonthouders club was. We werden toen in eerste instantie weggestuurd maar gelukkig mochten we uiteindelijk toch nog blijven."

Ton: "Guernsey was ook fantastisch. Ik ving daar nog een mooie tarbot. Die staat nog steeds in de recordlijst. Ton Haak ving een enorme bot."

Leo: "Kenia was wel de mooiste visserij. Met een man of 20 die kant op. Blauwe en zwarte merlijnen, dorades, kingfish, haaien, echt fantastisch. Een van de leden was tandtechnicus. Heeft voor de Keniaanse schipper, die letterlijk geen tanden in zijn mond had, nog een mooie prothese gemaakt." Henk: "Met de vereniging zijn we ook nog in Hurghada geweest en op Sri Lanka. Toen gingen ook de partners mee. Dat was eigenlijk niet de bedoeling maar die zijn toen allerlei excursies gaan doen."



Ton: "Wij vingden in een weekend bij Guernsey zo'n 200 zeebaarzen. Alleen maar zo rond de 2,5 kilogram. Niet normaal hoeveel boten er waren, het leek wel een armada. Indertijd was het zo dat er was afgesproken met de schipper alle vis voor hem was. Dan betaalden we een stuk minder voor de boot. Maar vonden we toch wel zonde. Op een gegeven moment zei ik tegen de hoteleigenaar: als ik nou zeebaars mee kan nemen, wil je dat dan klaar maken? Dat kon. Ik naar de schipper met de vraag of ik er een paar mee mocht voor het diner die avond. Maar wat we toen niet wisten, is dat je de zeebaarzen eerst drie dagen moest laten besterven met alle ingewanden er nog in. Wij die baarzen helemaal ingepakt in huishoudfolie en hebben met veel pijn en moeite toestemming gekregen om ze in de koelkast van het hotel te mogen

bewaren. Toen maar zelf schoongemaakt na die drie dagen. Heerlijk genoten!"

Hoe zien jullie de toekomst van de ZVZ?

Ton: "Het sportvissen in Nederland groeit nog steeds, ondanks tegengelingen uit bepaalde hoeken. Dus dat is een goed uitgangspunt."

Henk: "Nieuw bestuur, nieuw elan. Lekker doorgaan met alle activiteiten die we al doen en uitbreiden met leuke andere activiteiten." Ton: "En misschien een keer een reünie organiseren, zodat alle (oud)leden een keer bij elkaar komen. Dat zou leuk zijn!"



De jeugd heeft de toekomst

Toen de ZVZ werd opgericht op 9 april 1984 zat ik nog op de lagere school. Ik herinner me dat ik rond die tijd ooit heb meegedaan met een wedstrijd vissen in de Jan Gijzenkade. Samen met mijn moeder en mijn zus. We hadden werkelijk geen idee hoe we moesten vissen. We deden maar wat. Ach, een stukje brood, een hengeltje en gaan. Niets gevangen, maar dat was vast geen verrassing.

Door Yvonne Damhoff
Fotografie door Yvonne Damhoff

Jaren later heb ik inmiddels mijn eigen gezin. Ik herinner me onze vakantie naar de Franse Vendée waar we op een prachtige camping verbleven met een even prachtige visvijver. Onze jongens kochten een bamboe hengeltje in de campingwinkel. Nog steeds had ik geen idee hoe we moesten vissen. Maar met wat mais aan het haakje moest het wel lukken, aldus de campingeigenaar. Geen verrassing, we vingen helemaal niets. Het jaar daarop, zelfde camping, zelfde hengeltjes, en een kampeerder die de ene vis na de andere uit de visvijver hengelde. Hij zou de jongens wel even op weg helpen. Geschiedenis werd geschreven, want plotseling werd er wel vis gevangen. Vooral onze jongste had de smaak te pakken en hengelde zo'n kleine 100 vissen naar boven. Nog steeds een record binnen de familie.

En daar werd de basis gelegd voor interesse in het vissen. De veronderstelling dat vissen maar een kwestie van geluk was "de vis moet maar net langs zwemmen en honger hebben" verdween al snel naar de achtergrond. Tijdens een demo van de ZVZ op het Zandvoortse strand kreeg mijn zoon uitleg over hoe hij moest werpen. Een hele visuitzet werd aangeschaft en de eerste stappen naar het strandvissen gezet. Dit lijkt voor ons alweer jaren geleden, want inmiddels reizen we in de weekenden de hele Nederlandse kust af zodat zoonlief mee



kan doen aan verschillende competities, het NK en inmiddels zelfs ook naar het buitenland voor deelname aan de jeugdwereldkampioenschappen. Binnenkort stappen we weer in de auto richting Denemarken voor een trainingssessie.

En moeders moet er inmiddels ook aan geloven. Ik heb namelijk, al dan niet geheel vrijwillig, onlangs mijn eerste werples gekregen van mijn zoon. Hij vindt dat ik ook moet gaan vissen. Nu lijkt me dat best wel leuk, ging het werpen me best wel goed af, maar het aas aanhaken of een spartelende vis van de haak halen, dat zie ik nog niet echt zitten. Dan maar op andere manieren actief voor de vereniging: inmiddels in het bestuur met als duidelijke taak het verjongen van de vereniging. Hopelijk kunnen we daar binnenkort echt mee van start, de belangstelling van de Zandvoortse jeugd is er in ieder geval. Dat hebben we vorig jaar al gemerkt. En jong beginnen loont. Sportvisserij Nederland is ook een jeugdcampagne gestart en ook wij, als ZVZ, hebben belangstelling van de Zandvoortse schooljeugd via het Sjors Actief sportprogramma. En via onze leden die hun (klein)kinderen enthousiasmeren voor het vissen.

De jeugd heeft de toekomst!



Clubblad door de jaren

Met de wisseling van het bestuur vorig jaar, vond er ook een overdracht plaats van het gehele ZVZ archief, inclusief alle edities van ons lijfblad 'Vissers(la)tijn'. Ons 40-jarig jubileum is natuurlijk een mooi moment om eens stil te staan bij kilo's drukwerk vol uitslagen, evenementen, wedstrijdkalenders, kookrecepten, reis- en wedstrijdverslagen.

Geachte Leden van de Zevisvereniging Zandvoort.

Dit is 'n dan jle eerste officiële nieuwsbrief.

W beginnen nog wel onwennig naar hopen dat het steeds beter zal gaan worden.

Namens het volledige bestuur wensen we u een goed seizoen toe en we denken wel dat dat zal lukken want in de tijd dat we nu met een vloedlicht bezig zijn is er nood en met stemming gemiddeld van het water niet altijd (zijn en de verpoting niet oppassend) dus doorgang zo want het bevoegde is toch wel dat de afzet goed is.

Na feestelijke prietpraat gaan we nu beginnen met het officiële gedeelte van de nieuwsbrief.

Affensomst de agenda van de komende vissersrijen de in de planning staan.

We gaan van start met strandvissen en wel bij:

Paviljoen Zuid op zaterdag 7 juli om 19,00 uur.
Paviljoen Zuid op zaterdag 24 juli om 19,00 uur.
Paviljoen Zuid op donderdag 8 augustus om 19,00 uur.
Paviljoen Zuid op vrijdag 23 augustus om 19,00 uur.

Voor deze 4 vissersrijen dient men op tijd aanwezig te zijn. Als men niet aanwezig is, wordt men niet verzorgd.

Na strandvissen gaan we nu verder met bootvissen.

Zondag 22 september wordt er door de EFSA een bootwedstrijd op de klakvisee georganiseerd, uiterste inschrijffdatum is 3 september.

Voor inschrijven en verdere gegevens wordt men zich tot Ton gesteld.

De allereerste editie van Visser(la)tijn verscheen in 1985. Mét handgeschreven voorkant, een ZVZ logo, getypt en gestencild. De vereniging was lid geworden van de EFSA, je kreeg tips om aas aan te haken met een aasnaald en de wedstrijdkalender omvatte vier wedstrijden bij Paviljoen Zuid. In de 2e editie is een recordlijst opgesteld, een wedstrijdkalender met bootwedstrijden vanaf IJmuiden en Scheveningen, knooptips en.. iets nieuws, vanaf dan mag je wedstrijd-vissen met twee hengels! Een mooie aftrap van 40 jaar Vissers(la)tijn.

In september 1986 stapten we over naar een clubblad aka nieuwsbrief nieuwe stijl: A4 formaat met voor het eerst de welbekende gele voorkant én de eerste adverteerders. Hengelsportzaak Engelhart in IJmuiden is een van onze eerste adverteerders en is dat tot op de dag van vandaag nog steeds. In deze editie herplaatsen we

een aantal nostalgische advertenties uit het verleden. 61 leden heeft de vereniging in 1988, de opkomst voor de strandwedstrijden maar ook voor de buitenlandse trips (met 27 man naar Denemarken) is hoog.

In 1991 gaat het clubblad terug naar het kleine, en nog altijd huidige formaat. De gele voorkant is voor even verdwenen en ingesloten is een acceptgiro voor betaling van de contributie t.w.v. 30 gulden. Recepten, in deze editie voor het bereiden van gegrilde zeewolf en scholfilet, doen hun intrede en – niet gehinderd door de tegenwoordige AVG wetgeving – staat de complete ledenlijst inclusief adres en telefoonnummer in het blad vermeld.

In 1994 vieren we het 10-jarig jubileum van de club. Speciaal voor het jubileum wordt een jubileumblad gemaakt. Deze traditie hebben we er daarna bij elk lustrum altijd ingehouden. In 2001 was er groot nieuws: de ZVZ mobiel! Speciaal om voor het thuisfront aanwezig te zijn tijdens wedstrijden.

INKOMSTEN		UITGAVEN	
Ledenlijst 1988	f 982,70	Standaard bezorging	f 267,00
Ledenlijst 1989	f 680,00	Voorzeker feestavond	f 300,00
Wedstrijdgelde	f 220,00	Bus 11 Denemarken	f 50,00
Contributie 1988/1989	f 297,50	Ledenvergadering 1988	f 7,00
Overblijfsel	f 108,00	Tentoonstelling	f 25,00
		Bus 11 Denemarken	f 25,00
		Verspreid afzetten	f 25,00
Inkomsten totaal	f 2.375,20	Uitgaven totaal	f 900,00
Overblijfsel kas op 31 december 1989 f 1475,20			
POSTBANK		UITGAVEN	
Ledenlijst 1988	f 437,13	Contributie EFSA 1989	f 80,00
Ledenlijst 1989	f 1125,00	Standaard bezorging	f 300,00
Verzorging ontvangsten	f 1650,00	Ledenlijst t.w.v. ZVZ	f 107,30
Overblijfsel	f 13,75	Contributie t.w.v. ZVZ	f 81,00
Verzorging boot	f 35,00	Contributie EFSA 1990	f 85,00
Overblijfsel voorzichten	f 300,00	Betaling Denemarken	f 1650,00
		Feestavond Denemarken	f 300,00
		Voorzeker middag	f 300,00
Inkomsten totaal	f 3060,88	Uitgaven totaal	f 3063,30
Overblijfsel Postbank op 31 december 1989 f 997,58			
De afzet van de vereniging was op 31 december 1989 f 1445,08			
waarvan kas de contributie voor 1990 gehanteerd blijven op f 35,00			

STAND WEDSTRIJDEN NR 2 WEDSTRIJDEN 1991										
NAAM	MED. MED.			WED. MED.			TOT		AFTS	EIND
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1 J. v. Gastelen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 T. Hoopman	19	2	0	0	0	0	21	19	1	1
3 H. Nijland	2	21	0	0	0	0	23	21	2	2
4 W. Krijnen	10	3	0	0	0	0	13	10	3	3
5 F. Flanagan	3	21	0	0	0	0	24	21	3	3
6 H. Bluijs	24	3	0	0	0	0	27	24	3	3
7 v. Meer	4	38	0	0	0	0	42	38	4	4
8 L. Haas	7	8	0	0	0	0	15	7	8	8
9 H. Bluijs	5	38	0	0	0	0	43	38	5	5
10 T. Haas	6	21	0	0	0	0	27	21	6	6
11 A. Semers	9	28	0	0	0	0	37	28	9	9
12 R. v. Zandvoort	9	21	0	0	0	0	30	21	9	9
13 F. van der Meer	12	25	0	0	0	0	37	25	12	12
14 B. Soeters	12	25	0	0	0	0	37	25	12	12
15 M. Sol	12	25	0	0	0	0	37	25	12	12
16 C. Al	12	25	0	0	0	0	37	25	12	12
17 A. v. Houten	15	21	0	0	0	0	36	21	15	15
18 R. v. d. Haast	15	38	0	0	0	0	53	38	15	15
19 H. Sol	17	38	0	0	0	0	55	38	17	17
20 F. Bluijs	18	38	0	0	0	0	56	38	18	18
21 F. de Klerk	20	21	0	0	0	0	41	21	21	21
22 H. Koster	21	21	0	0	0	0	42	21	21	21
23 E. Vermeij	22	21	0	0	0	0	43	22	21	21
24 S. Langens	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
25 D. Kreuger	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
26 T. Soeters	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
27 A. Eistgeest	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
28 B. Eistgeest	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
29 B. Jongert	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21
30 R. v. Straaten	25	21	0	0	0	0	46	25	21	21



Datum: Van 18-9-88 t/m 24-9-88
 Kosten: f 95,- Uitgande van een & Koers van 3,50

Wat krijg je u hiervoor:
 5 Dagen vissen met een zeer goede boot
 Overnachtingen in één Slaapwagen
 5 x Ontbijt, Lunch en Diner
 Dwaaltocht per dagboot van Hoek v. Holland naar Harwich
 Reizen met een mini busje

Inschrijven voor 31 Mei
 Schrijf betalen, i.v.m. vaste kosten 400,- vóór 31 Mei op give rekening van de club.



Ook groot nieuws is de overstap naar de euro, dus alle prijzen in dit clubblad staan in dubbele valuta vermeld.

In 2003 komt er (tijdelijk) een einde aan de vertrouwde gele omslag. Blauw, groen, rood, alle kleuren passeren de revue. Voor het 20-jarig jubileum komt er uiteraard weer een jubileumeditie en er is een jubileumwedstrijd.

In 2008 heeft het clubblad de huidige vorm al te pakken. Dat betekent dat ons clubblad ruim 16 jaar dezelfde layout heeft. Na al die jaren laten we ons blad een verjongingskuur ondergaan. De afgelopen eerste editie van 2024 is de laatste in die vorm. Hoe het nieuwe blad eruit komt te zien, zien jullie bij editie twee van 2024!



ZVZ Winnaars



2019-2023

2019	Noordzeecomp. Nr. 1 Rudi vd Meij de Bie Nr. 2 Eric Heine Nr. 3 Herman Spaanstra	2019	Allovercompetitie Nr. 1 Rob Wind Nr. 2 Eric Heine Nr. 3	2019	Makreelroken Nr. 1 Rob Wind Nr. 2 Willem Minkman Nr. 3 Evert Bosman
2020	Strandcompetitie Nr. 1 Rob Wind Nr. 2 Evert Bosman Nr. 3 Ted Dekker	2020	Noordzeecomp. Nr. 1 Gerry Driehuizen Nr. 2 Bart Goossens Nr. 3 Tony van Rooij	2020	Piercompetitie Nr. 1 Eric Heine Nr. 2 Tom vd Horst Nr. 3 Koos Vreeling
2020	Allovercompetitie Nr. 1 Tony van Rooij Nr. 2 Eric Heine Nr. 3	2020	Makreelroken Nr. 1 Paul Laarman Nr. 2 Yvonne Damhoff Nr. 3 Evert Bosman	2021	Strandcompetitie Nr. 1 Wimbart de Buijzer Nr. 2 Peer v Warmerdam Nr. 3 Fred Schilpzand
2021	Noordzeecomp. Nr. 1 Gerrie Driehuizen Nr. 2 Rudi vd Meij de Bie Nr. 3 Eric Heinec	2021	Piercompetitie Nr. 1 Simon Blom Nr. 2 Tony van Rooij Nr. 3 Koos Vreeling	2021	Allovercompetitie Nr. 1 Eric Heine Nr. 2 Peer v Warmerdam Nr. 3 Rob Wind
2021	Makreelroken Nr. 1 Rob Wind Nr. 2 Henk Bluijs Nr. 3 Paul Laarman	2022	Strandcompetitie Nr. 1 Simon Blom Nr. 2 Ron de Jong Nr. 3 Gerrie Driehuizen	2022	Noordzeecomp. Nr. 1 Rudi vd Meij de Bie Nr. 2 Ron de Jong Nr. 3 Gerrie Driehuizen
2022	Piercompetitie Nr. 1 Tony van Rooij Nr. 2 Eric Heine Nr. 3 Rob Wind	2022	Allovercompetitie Nr. 1 Eric Heine Nr. 2 Tony van Rooij Nr. 3 Rob Wind	2022	Makreelroken Nr. 1 Jeff de Vos Nr. 2 Addy Ottho Nr. 3 Yvonne Damhoff
2023	Strandcompetitie Nr. 1 Simon Blom Nr. 2 Rudi vd Meij de Bie Nr. 3 Gerrie Driehuizen	2023	Noordzeecomp. Nr. 1 Gerrie Driehuizen Nr. 2 Rudi vd Meij de Bie Nr. 3 Rob Wind	2023	Piercompetitie Nr. 1 Tony van Rooij Nr. 2 Simon Blom Nr. 3 Rob Wind
2023	Allovercompetitie Nr. 1 Rob Wind Nr. 2 Tony van Rooij Nr. 3 Eric Heine	2023	Makreelroken Nr. 1 Jeff de Vos Nr. 2 Willem Minkman Nr. 3 Engel Lever		

Kledinglijn Jubileum

Speciaal voor ons jubileum hebben we een mooie kledinglijn laten ontwerpen.

De kleding is te bestellen via email naar bestuur.yvonne@zvzvist.nl.

Vermeld hierbij je keuze incl. de gewenste maat (S, M, L, XL, XXL) en aantal.



Muts € 12,50



Hoody (zonder rits) jubileum logo alleen op voorzijde gedrukt € 35,-

Hoody vest (met rits) voor en achterzijde bedrukt € 47,50



Polo € 29,95



herenkapsalon goossens

1

herenkapsalon
Frans Goossens
Schalkwijkerstr. 47
Haarlem

2

herenkapsalon
Ton Goossens
Pasteurstr. 2
Zandvoort

3

herenkapsalon
Fred Goossens
Valkenburgerlaan 3
Heemstede

goossens herenkapsalon

de salons waar u niet hoeft af te spreken
en waar de haarmode
voor iedereen betaalbaar is.